

Annet van Gelder ('Liefdevieren')

'Creatief trouwen: bijna alles kan'

Iedereen die wel eens een trouwplechtigheid heeft meegemaakt weet: de ene trouwambtenaar is de andere niet. De één is een kei in speechen, de ander blijft wat vlak. De één weet het trouwlustige stel haarscherp te verwoorden, bij de ander denk je: dit verhaal kan op iedereen van toepassing zijn, behalve op deze bruid en bruidegom. De één is de Messi onder de trouwambtenaren, de ander de amateurvoetballer. Annet van Gelder weet hoe het wél moet.

Het is een vak, zegt Annet. Ze is zelfstandig trouwambtenaar en de trotse eigenaar van haar bedrijf Liefdevieren. Daarnaast is ze benoemd als trouwambtenaar bij de gemeente Gorinchem. Annet diept de unieke karakters en persoonlijkheden van de bruid en de bruidegom uit en haalt extra leuke informatie en anekdotes op bij familie en vrienden van het bruidspaar. Natuurlijk wordt ook de liefdesontstaansgeschiedenis zo beeldend, waarheidsgetrouw en humoristisch mogelijk opgetekend. Geen stijf gedoe. Geen zoetsappigheid. Geen formele standaardfratsen. Niet alleen bruid en bruidegom, ook de aanwezigen luisteren ademloos. Annet: "Het mooiste compliment is als de gasten na afloop vragen of ik een vriendin van het bruidspaar ben."

Datingsite

Annet gaat voor niets minder dan een bruisende, verrassende en memorabele ceremonie. "Zo eentje waar het bruidspaar altijd met een blij gevoel aan blijft terugdenken." De Sleeuwijkse investeert al snel veertig uur in de voorbereiding en het voltrekken van het huwelijk. Daar verkrijkt menigeen zich op, weet ze. Niet zelden moet ze dieper graven om aan essentiële informatie en sappige details te komen. Ze lacht: "Je hebt mannen die op een vragenlijst wel héél summier antwoorden. 'Via een dating-

site', zeggen ze, op de vraag hoe ze elkaar hebben ontmoet. En 'alles' op de vraag wat ze leuk vinden aan hun partner. Of 'Ik ben tevreden' op de vraag wat ze aan hun partner zouden willen veranderen. Maar ik ga niet voor een kort en simpel praatje. Ik stop hart en ziel in een goed verhaal."

Liefdeshuiswerk

Om dat te bereiken gaan Annet en haar klanten op tijd aan de slag. "Na een intake kom ik een week of acht voor de trouwdag langs om samen met het bruidspaar de ceremonie vorm te geven", vertelt de professionele trouwambtenaar. "Ik hou van een unieke ceremonie, waar buiten de traditionele lijntjes wordt gekleurd. Vaak komt de bruid aan de arm van haar vader binnen. Misschien komt de bruidegom wel met zijn confetti strooiende voetbalvrienden de trouwzaal binnen. Of brengt oma de ringen in een versierde rollator. Qua ceremonie is vrijwel alles mogelijk. Creatief trouwen noem ik dat." Het bruidspaar krijgt van Annet 'liefdeshuiswerk' mee: een vragenlijst waarin het stel het hemd van het lijf wordt gevraagd. Ondertussen heeft Annet haar zintuigen goed de kost gegeven om vast te stellen hoe bijvoorbeeld het huis van het stel is ingericht, welke opvallende accessoires de huiskamer herbergt, hoe het ruikt, hoe de vibe in huis is. En ze belt een kleine tien familie-

Tekst: André van der Vliet • Fotografie:



leden en vrienden voor bijzondere anekdotes.

Winkistjes met wensen

Met al dat bronmateriaal werkt Annet aan een onvergetelijk trouwverhaal. Vaak gaat dat soepel, soms wat stroever. Het gebeurt wel eens dat de woorden uit haar pen vloeien, terwijl de ingevulde vragenlijst ogenschijnlijk in vlakke antwoorden resulteert. Andere

keren krijgt ze de rode draad lastiger te pakken, ondanks dat het zo'n kleurrijk stel betreft. Hoe dan ook krijgt het bruidspaar altijd haar creativiteit op de koop toe. Er ontstaan bijzondere initiatieven, vertelt Annet. "Laatst had ik een chef-kok, die ook goed kon timmeren. Het idee was om de cadeau gekregen flessen wijn te bewaren in zelfgebouwde kistjes, waarin de gasten ook hun liefdeswensen

zouden kunnen stoppen. Elke keer als het stel later een wijntje zou drinken, zouden ze zo'n briefje lezen en weer even terugdenken aan hun bijzondere dag, was de gedachte hierachter. Mooi toch?" Annet gaat op verzoek ook mee met stellen die elkaar buiten de landsgrenzen het jawoord geven. "Ibiza lijkt me wel wat", droomt ze hardop.

Camper

Na een lange periode ziek te zijn geweest, is Annet blij en dankbaar dat het weer goed met haar gaat. "Een ziek mens heeft maar één wens en dat is gezond zijn." Die moeilijke tijd maakte haar duidelijk dat ze 100% voor haar passie wilde gaan: de liefde vieren! "Ik heb mijn baan opgezegd en ben vol gegaan voor het avontuur van het zelfstandig ondernemerschap. Ik droom nu nog van het verbouwen van een bestelbus tot een gave camper. Dan zou ik elke dag ergens naar een mooi plekje rijden om vandaaruit te werken. Hoe dan ook: ik ben ontzettend blij met de allermooiste job die er bestaat."

Relatie met Van der Nat

De relatie tussen Van der Nat Rijswijk en Annet van Gelder/liefdevieren dateert al van jaren geleden. Zo'n zeventien jaar geleden ging de vader van Joost-Jan van der Nat als aankoopmakelaar al met de familie mee op huizenjacht. Annet en haar partner hebben hun verzekeringen bij Van der Nat Rijswijk ondergebracht. Daarnaast laat Annet haar jaarlijkse belastingaangifte door Van der Nat verzorgen. "Joost-Jan maakt altijd tijd", zegt Annet. "Even bijpraten, met een bak koffie, het kan altijd. Hij is betrokken en geïnteresseerd. Dat waardeer ik enorm."

Annet van Gelder, zelfstandig trouwambtenaar, www.liefdevieren.nl